

# Sprookjesachtig

Door Rory Ceulen

Twan van Buren (tekst) en Adriana Nani Kamphuis (illustraties) bonden hun krachten en schreven het feeëriekke jeugdverhaal *Het boek van lang geleden*. Het is prachtig vormgegeven en nog vrij lijvig voor een kinderboek (132 pagina's). Centraal staat het meisje Wirre, een beetje vreemd kind. Althans, zo vinden buitenstaanders. Ze lijkt wel een elfje en is zo dromerig. Op een dag gebeurt er iets vreemds, dat alleen in sprookjes gebeuren kan: er verschijnt een elzenboom met daarin een heks..en dat is geen goed nieuws voor Wirre. Een citaat



van een andere hoofdpersoon, Claartje, zou wel op het hele verhaal betrokken kunnen worden: "Het is de vreemdste geschiedenis die ik ooit gehoord heb". En zo hoort het ook in sprookjes..

Titel: Het boek van lang geleden \*\*\*\*

Auteurs: T. van Buren & N. Kamphuis

Uitgever: Burena Uitgeverij

Pagina's: 114

Prijs: 18,50

Kinderboeken

31

recensie uit:

**inkt!** de glossy voor liefhebbers van lezen  
nummer 14-2 / januari-februari 2012