

Welkom

Nieuws

Tentoonstelling

-Wie

-Waar

-Wanneer

Vorige Jaren

Contact

Copyright

Links

Sponsors

Twan van Buren

Ik ben schrijfster en psychotherapeute en leef en werk in Amsterdam.

Mijn hele leven heb ik al geschreven, maar pas sinds ik als psychotherapeute minder ben gaan werken, is er echt tijd en ruimte gekomen om me aan het schrijven van (jeugd)boeken te zetten.

Ik houd ervan om te balanceren op de grens van werkelijkheid en fantasie. In de boeken die ik schrijf speelt de schemering dan ook een belangrijke rol. In die sfeer wil ik groeiprocessen laten ontstaan, waarin de hoofdpersoon zich langzaam losmaakt uit het magische denken van de kindertijd en een stapje dichterbij de realiteit van de volwassenwording komt.

Daarbij ontleen ik veel inspiratie aan mijn 33-jarige ervaring als psychotherapeute.

"Het Boek van Lang Geleden", in 2011 verschenen bij mijn eigen uitgeverij Burena, gaat over een meisje dat samen met haar pop in een hulsje op een tuinpark woont. In een geheimzinnig boek leest zij, dat deze pop in werkelijkheid haar betoverde zusje is. Ze wil haar zusje graag uit de pop tevoorschijn halen, maar ze weet niet hoe dat moet. Ze heeft er de eigenschappen nog niet voor. Maar in de magische periode van 7 dagen gaat zij deze alsnog ontwikkelen. Op het einde van het verhaal is zij moediger, krachtiger en wijzer geworden. Ze slaagt erin de confrontatie met de heks uit haar verleden aan te gaan en haar zusje uit de betovering te bevrijden. Daarna ligt de toekomst voor beiden open.

Het boek is prachtig geïllustreerd met veertien sfeervolle aquarellen van de kunstenaar Adriana Nani Kamphuis, die met licht en kleur haar verbondenheid met de natuur tot uitdrukking brengt. Door de "sluistechniek" die zij hanteert ademen haar illustraties een dromerige sfeer, die nauw aansluit bij die van het verhaal.

Zo is er een boek ontstaan dat niet alleen een sprookje herbergt "van uitzonderlijke diepgang en schoonheid" (Petra Hunsche) maar dat ook een klein kunstwerk genoemd mag worden. Te zien op de expositie van Kijken is Kunst.

